

De goddelijke gebruiksaanwijzing



Zwaard-Bisschop

Zwaard-Bisschop

De goddelijke gebruiksaanwijzing

Zwaard-Bisschop

VOORWOORD

Voordat ik ging zitten om dit te schrijven, verklaarde GOD me, die me van mijn prilste kinderjaren af onderricht, in een visioen de samenhang van de milieuproblemen. Ik zag een piloot, die een vliegtuig bestuurde en op grote hoogte het knopje voor de zuurstoftoevoer niet vond ..., en ik zag de aarde ter vergelijking als een hypermodern, grandioos ruimteschip door het heelal vliegen. Duistere figuren, afvaligen en onwetenden stuurden het door verkeerde bediening en manipulatie naar een catastrofe toe ... HIJ maakte me opmerkzaam op de velerlei verschillende verschrikkelijke uitwerkingen b.v. de proeven met de atoombommen en nog van vele andere dingen.

Dit schrijven, met een eenvoudige, niettemin onmiskenbare logica, vereist geen hooggeschoold weten, maar alleen het eenvoudig gezond menselijk verstand. Wij laten hier op de kortste manier de enige kans zien, hoe de mensheid samen met haar milieu voor de klaarblijkelijk zekere catastrofe, om het even op welke manier, zou kunnen worden gered, een catastrofe die door onachtzaamheid, door leugen en bedrog, door hoogmoed en machtswellust, door ... door zoveel ergs wordt geboren.

De schrijver

HET VLIEGTUIG

Voor de piloot is het vanzelfsprekend, dat hij van zijn vliegtuig alleen dat kan verlangen, waarvoor het door de bouwer of uitvinder werd geschikt gemaakt. Zo weet hij ook, dat hij het streng volgens de instructies van de constructeur moet bedienen. Daarom geeft ook iedere uitvinder of bouwer, bij dat wat hij geschapen heeft, een gebruiksaanwijzing uit. En hoe complexer en geweldiger de uitvinding is, des te belangrijker is de gebruiksaanwijzing en de consequente naleving ervan. Want, zelfs het kleinste knopje kan beslissend zijn over leven en dood. Wat baat het de onkundige, als hij zonder vakkennis het vliegtuig in de hoogte brengt, ja zelfs zo hoog kan vliegen, dat hij de zuurstofoever moet inschakelen, maar, o schrik, het kleine knopje niet vindt? – Hij zal stikken en neerstorten met dodelijke afloop, ofschoon hij het wonder om te vliegen heeft klaargespeeld – Een catastrofe!

**DUS ALSJEBLIFFT, ALLEEN MET DE
GEBRUIKSAANWIJZING
DE VLEGMACHINE BEDIENEN!**

HET RUIMTESCHIP

GOD schiep naast vele andere dingen Hemel en aarde, met de voor ons mensen onoverzienbare kosmos en al de zichtbare en onzichtbare dingen. Onder al deze ontelbare krachten en machten van de schepping bevindt zich een nietig, maar wonderbaarlijk stofdeeltje: de P L A N E E T A A R D E ! Maar voor ons mensen is dit stofdeeltje een geweldig projectiel, of als jullie willen: ruimteschip planeet aarde. Dit ruimteschip, dat door de kosmos vliegt, is zo complex en geweldig gebouwd, met duizenden bekende en onbekende knopjes, die voor de existentie absoluut van vitaal belang zijn (elke boomsoort, diersoort, alle aanwezige delfstof enz. is een onontbeerlijk knopje), dat de Schepper, de bouwer van het ruimteschip, een even complexe alsook geweldige gebruiksaanwijzing meegaf. Het leven van ons allemaal hangt af van het naleven van deze gebruiksaanwijzing.

**DUS ALSJEBLIFFT, ALLEEN MET DE
GEBRUIKSAANWIJZING
HET RUIMTESCHIP BEDIENEN!**

Een klein voorbeeld uit de

GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE GODDELIJKE SCHEPPER!

«De mens zal koning zijn over de aarde met alles, wat erop leeft en beweegt en is. Hij moet wijs en in liefde regeren, want dit alles is van MIJ, en ik vertrouw het aan het mensenkind toe, opdat het deel heeft aan mijn goddelijke scheppingskracht.»

*

Helaas bestaat er een verkeerde vertaling, met ernstige gevolgen, van de Bijbel bij Gen. 1,28 (zoals ook op vele andere plaatsen), doordat er geschreven wordt: „... bevolkt de aarde, en onderwerpt haar; heerst over ...“

«De aarde is een door MIJ geschapen levend, een door MIJ bezielde geheel. Zij bezit niet de ziel zoals de mens, die door mijn ADEM een eigen ziel kreeg en daardoor tot mijn evenbeeld werd, maar ze is levend. Heel bijzonder alles, wat zaaddragend is en zich daardoor voortplant, gelijk op welke manier, zij het dier of plant. Daarom heeft ze een heel ander onderhoud en verzorging nodig, dan een mechanische of elektronische machine, een vliegtuig of ruimteschip. Ze heeft ook niet alleen wettelijke en politieke be-

palingen nodig. Neen, zij heeft voortlevend en steeds hernieuwend leven nodig. Bovendien is het heel belangrijk, dat alles in evenwichtige mate, zoals IK het erin gelegd heb, in de microkosmos alsook macrokosmos aanwezig is. Want, elk ding, en al is het maar een steen, heb IK een functie toegewezen, om het geheel der harmonie te bewaren.»

*

«Op bijzondere wijze heb IK de boom bestemd, om de lucht die de mens ademt te vernieuwen. Ook hij is bezielde en bezit dus een gevoel, ook al is het iets geringer dan het dier. Om gezond te kunnen bestaan, heeft hij daarom niet alleen de elementen, maar vooral ook bezielde leven van zijn soort om zich heen nodig. Zo heeft

hij het gezoem van de bijen en insekten nodig, hij heeft het tjlpen van de vogels nodig en hij heeft de ongekunstelde, van flora en fauna uitgaande geur nodig. Hij heeft dat nodig en nog vele dingen, die de mens onbekend zijn, zoals IK het als hun Schepper heb uitgedacht en geschapen!»

* * *

Zover het korte uittreksel uit de „GODDELIJKE GEBRUIKS-AANWIJZING“ van de Schepper.

De samenhang van veel dingen die voor de mens verborgen en totaal onbekend zijn zou men kunnen aantonen.

ECHTER,

de Kerk heeft deze levende en bezielende gebruiksaanwijzing tot een droge wet en letter laten verdorren.

EXPERIMENTEN WAARBIJ DE HAREN TE BERGE RIJZEN

De piloten (politici, regering en zelfs de kerkleiders enz.) van het ruimteschip planeet aarde verachten de gebruiksaanwijzing laakbaar, ja een meerderheid van hen bespotten ze zelfs en anderen weer kennen ze maar oppervlakkig of helemaal niet. Weer anderen starten experimenten waarbij de haren te berge rijzen, zonder te weten, hoe gevoelig het ruimteschip, dat vrij in het heelal vliegt, erop reageert. En bijna iedereen waagt het, zonder kennis eraan te prutsen. De lucht wordt schaars. – Een catastrofe is in wording! En nog steeds gelooft iedereen te weten, waar

HET KNOPJE VOOR DE ZUURSTOFTOEVOER

zich bevindt en hoe het te bedienen is, maar zoeken het koortsachtig op de totaal verkeerde plaats. Zij geloven, met minder auto's, snelheidsbeperkingen voor motorrijtuigen, het reduceren van de uitstoot van industrieafvalstoffen, met het behoud van de bossen en andere dingen vat op het probleem te kunnen krijgen. Echter, wie alleen iets van deze en soortgelijke feiten weet, die weet beslist te weinig. Hij zou als piloot of leidinggevende kracht een gevaar van 100% zijn voor alle bewoners der aarde. Want hij zou beslist schipbreuk lijden. Schipbreuk met het ruimteschip

planeet aarde ... Hoe kunnen de passagiers daarbij alleen maar zwijgen!?

Het ruimteschip reageert nu al bijna

ALS EEN SCHROOTHOOP!

Al eindeloze jaren lang heeft de mens het ruimteschip AARDE niet meer onderhouden, maar alleen tot zijn verrijking uitgebuit en reusachtige gebieden en bestanddelen gesloopt. De flora is verwoest en daarmee ook de wereld van de insecten, die ervan afhankelijk is. Daardoor ontbreekt aan de andere kant de vogels de proteïne als noodzakelijke voedselbron en ze sterven uit. Door dit sterven van soorten sterven weer vele andere levende wezens. – Het is een verschrikkelijk sneeuwbaaleffect, een in elkaar grijpend afsterven van de gehele planten- en dierenwereld, die wij volgens de Schepper zouden moeten koesteren, verzorgen en behouden.

Nog zou er op het nippertje kunnen worden ingegrepen, en wel door degene, die de gebruiksaanwijzing van de bouwer en Schepper precies kennen en er zich consequent naar richten of door degene die door HEM zelf hiervoor opgeleid, geroepen en daarvoor gemachtigd werden.

DE ZONDE, MOORDENARES VAN HET LEVEN!

Verder komt er nog bij, dat door het menselijk verzet tegenover Gods gebruiksaanwijzing (spreek zonde) de natuur, die immers beziel is, zich tegen dit zondigen overeenkom-

stig haar natuur verzet of heel eenvoudig afsterft. Haar bezieling kan niet bestaan onder zulk afgrijpselijke samenbalging van de zonde. Of laten we het concreter zeggen: Ze faalt, omdat ze niet wordt onderhouden, zoals het door de Schepper is gedacht!

Echter, de grootheidswaanzin of de onwetendheid van de verantwoordelijken gaat verder, en zo wordt er verder frivoel aan de afbraak van het ruimteschip gewerkt. Nemen we als voorbeeld de

proeven met de atoombommen.

Men wordt er schijnbaar wel van op de hoogte gesteld, dat er geen gevaar uitgaat – op ‘t ogenblik! – van radioactieve straling bij kernproeven. Maar niemand maakt bekend, dat de daarbij teweeggebrachte enorme schokken catastrofale uitwerkingen hebben. – GOD toonde mij, dat de zogenaamde continentale platen van de aarde door schokken, die door de mens zijn veroorzaakt, zo verschoven zijn dat verdere schokken tot steeds rampzaligere aardbevingen leiden en vroeg of laat hele steden en landen niet alleen zullen worden verscheurd maar ook zullen wegzinken. Een ander gevaar is ook, dat met iedere schok de planeet steeds meer uit balans raakt, alsof men bij een ruimteschip de stabilisatoren verkeerd zou instellen. Dat betekent: De planeet maakt een tolvucht door het heelal en zal vroeg of laat kantelen! De gevolgen zijn niet te overzien!

DEFILEREN VOOR EEN VREEMDE VLAG

De tegenspeler van GOD onderneemt alles, om heel bepaalde redenen, om EUROPA religieus, zedelijk, cultureel

en financieel kapot te maken. Hoezeer laat men de Europese landen toch klaarblijkelijk financieel bloeden, en de leidinggevende politici voelen zich daardoor nog geveild en zien zich als helden en begunstigers, als zij deze en gene klaploper het geld – ons geld – in de muil mogen werpen. Kruiperig gaat men naar de dictator „Brussel“, om de persoonlijke trots en het eergevoel voor het vaderland voor een linzenmoes of dertig vervloekte zilverlingen te verkopen: defileren voor een vreemde vlag!

KUDDEDIEREN

De mensheid is een kuddedier geworden, omdat ze niet meer het licht van GOD in zich draagt, maar de stempel van een onwetend, blind, doof en stom kuddedier. Om deze kuddedieren klein te houden en de schijn van het handelen te geven, voeren de Kerken alsook regeringen in het openbaar de ene dialoog na de andere, om zodoende het zogenaamde effectvolle, maar bedriegelijke

PAPIERVUUR

te ontsteken. Uit dit papiervuur kan niets duurzaam te voorschijn komen. Toch, bij ieder opvlammen van het brandende papier schreeuwt de menigte steeds opnieuw luid: „WIJ HEBBEN TOCH WEER VUUR!“ Zo wordt het verder en verder bedreven met deze onwetende, door de scheppende Geest niet meer beschenen mensheid. – Arme, verlaten, misleide mensheid!

DE REDDING

GOD liet mij weten, dat HIJ als de SCHEPPER bereid is, helpend in te grijpen. Weliswaar zou door de mensen een absolute ommekeer tot HEM en Zijn hoofdgebod moeten plaatsvinden, zoals we het b.v. van Ninive kennen! De Kerk zou eigenlijk hiertoe moeten oproepen, want aan haar werd de „GODDELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING“ toe- vertrouwd.

De aarde, evenals de hele schepping, is door GOD geschapen. Dus kan zij alleen met Zijn welwillende hulp ver- kend, geleid en bediend worden. GOD, de HEER, echter geeft het alleen aan de Zijnen en vooral aan degene, die te- genover HEM een hart hebben bewaard dat zich kan ver- bazen en kinderlijk is. Aan de kinderen verklaart HIJ het nog zo graag, wat HIJ alles heeft geschapen en ook wat daaruit geschapen kan worden, tot nut van de mensen.

AAN DE KLEINEN OPENBAART GOD ZICH

O ja, waarlijk, waarlijk, zouden de wetenschappers toch met eerbied het door GOD geschapene onderzoeken, om het aan de mensen bekend te maken! Dan zou GOD zich aan zulke onderzoekers en geleerden graag openbaren of juist, zoals gezegd: aan hun Zijn „GODDELIJKE GE- BRUIKSAANWIJZING“ overbrengen. Maar voor de hoog- moedige, ingebeelde, verwaande, zelfzuchtige mens sluit GOD zich af. Maar Hij openbaart zich heel graag aan

degene, die Hem kinderlijk liefhebben! Daarom de woorden van JEZUS: „Ik prijs Je, VADER, HEER van de Hemel en aarde en al het geschapene, dat Je deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen en aan kleinen geopenbaard! Ja, VADER! Zo is Jouw welbehagen geweest!“ *Matth. 11,25-26*

Wel hebben de anderen ook hun successen, toch rust er meestal de zegen van GOD niet op, en zo volgt daaruit vroeg of laat het onheil.

DIE IN HET HART GROOT ZIJN

Het zal altijd zo zijn. GOD neemt zich niet die groot zijn in het verstand als Zijn werktuigen, maar die in het hart groot zijn! Degenen, die als kinderen GOD onbaatzuchtig eren en met geheel hun hart beminnen, meer als al het andere! Als de wereld niet spoedig zulke mensen voor de leiding neemt, gaat ze verschrikkelijke tijden tegemoet. Hooggeschoolde, hoogmoedige mensen kunnen GOD niet tot ingrijpen bewegen, maar wel zielen die GOD boven alles beminnen!

VERGISSEN IS MENSELIJK

Wat hindert jullie dan zo zeer, jullie geleerden en leiders, aan HEM te vragen? Kunnen jullie het niet meer, of zijn jullie bang, te moeten inzien, hoezeer jullie afgedwaald zijn van datgene, wat JEZUS heeft geleerd en gewild? – Maar hoezo dan? Vergissen is menselijk en wordt altijd vergeven, zodra de mens dit bekent en het zover als mogelijk goed maakt! Maar als hij uit hoogmoed of koppigheid niet

wil bekennen, is het zonde tegen de HEILIGE GEEST! Deze zonde zal, zolang hij erin volhardt, niet vergeven worden, om 't even wat en wie iemand is of welk ambt hij bekleedt en welke waardigheid hij draagt.

DE VRIJE WIL VAN DE MENS

GOD wil de oorlog, de catastrofes en al het leed der aarde verhinderen. Daarom roept Hij steeds weer werktuigen als Zijn spreekbuis, die de mensheid moeten waarschuwen. Maar de tegenspeler loodst als tegenzet massa's schijnbare, valse werktuigen naar binnen, zodat men de gezant die werkelijk door GOD gestuurd is, niet meer gelooft, veel eerder worden ze dan over één kam geschoren.

En zo luistert de mens niet naar de aanroepen van de Schepper en minacht Zijn heilige richtlijnen. Zo is de mens – de mens heel alleen – schuld aan de strafgerichten, aan al het negatieve zoals oorlog en catastrofes. Hoezo wordt er dan verwacht, dat GOD deze misstanden moet verhinderen? GOD gaf toch aan de mens Zijn reddende richtlijnen (gebruiksaanwijzing) alsook de vrije wil!

* * *

NAWOORD

Beste lezer(es), in dit schrijven „GODDELIJKE GE-BRUIKSAANWIJZING“ heb ik van mijn weten, waarmee GOD mij heeft uitgerust, maar een klein, nietig stofdeeltje laten zien. – En ook hier, dit „stofdeeltje“ zal voor de nieuwsgierige alsook voor degene die met weten is opgeblazen gesloten blijven. Maar wie de waarheid met een kinderlijk hart bij GOD zoekt, aan die zal GOD zich openbaren en, voor zover HIJ wil, van de verborgen geheimen der schepping bekendmaken.

Eens sprak GOD tot mij: „Wees jij mijn Zwaard-Bisschop! Jij bent geplaatst, de geheime kuiperijen van Satan te onthullen, de onwetenden te onderrichten en de Kerk in de HEILIGE GEEST te vernieuwen!“

De rooms-katholieke Kerk was eens mijn geliefde moeder. Maar deze Kerk is door teveel wat tegen God is tot gebroed van duistere kuiperijen geworden, of zoals GOD zelf zegt: „Tot hoer en boeleerster ben je geworden! Mijn heilig Verbond heb je gebroken!“ (uittreksel uit „In de Naam van de DRIEVULDIGE GOD!“) En JEZUS zei tegen me, toen ik met een weemoedig, droef hart over zo’n verval van de Kerk de trappen van de Sint Pieter afliep: „Nikolaus, neem mijn Kerk mee!“ Ook liet HIJ mij weten: „Met kinderen, kreupelen, grijsaards en zondaars zal ik mijn Kerk weer opbouwen!“

Dus niet met de geleerden, die zich op hun studie en menselijk weten beroepen, in plaats van op de professor der professoren, de HEILIGE GEEST! HIJ alleen is de Alwetende, want HIJ is GOD!

Weet, dat ik niet in 't minst een of andere begeerten koester naar ambt en titel om 't even in wat voor een hoedanigheid zij ook zouden kunnen zijn. Ik wil, indien GOD geen andere plannen heeft, ook verder alleen een „episcopus vagabundus“ zijn, ter beschikking van GOD, als Zijn Zwaard-Bisschop JESU CHRISTI!

Wat er van dit schrijven terechtkomt, dat beslis niet meer ik, maar iedereen die dit leest, afzonderlijk.

Nu geve GOD iedere lezer(es) van deze regels de rijkste genade van het inzicht! Daarom vraag ik en zegen hiervoor allen in de kracht van GOD. Amen!

Schwert-Bischof
JESU CHRISTI
SD.

INHOUD

Voorwoord	2
Het vliegtuig	3
Het ruimteschip	4
Gebruiksaanwijzing van de Goddelijke Schepper	5
Echter	7
Experimenten waarbij de haren te berge rijzen	7
Als een schroothoop	8
De zonde, moordenaars van het leven	8
Defileren voor een vreemde vlag	9
Kuddedieren	10
Papiervuur	10
De redding	11
Aan de kleinen openbaart GOD zich	11
Die in het hart groot zijn	12
Vergissen is menselijk	12
De vrije wil van de mens	13
Nawoord	14

Duitsland

Neuchristen

Hochwang · Zeiterweg 3

D-89335 Ichenhausen

Tel + 49 (0)8223 44 00

Fax + 49 (0)8223 96 24 94

Zwitserland

Neuchristen

Bergstrasse 52

CH-9038 Rehetobel

Tel +41 (0)71 877 22 22

Fax +41 (0)71 877 23 79

Nederland

Nieuwe Christenen

Rijksweg Noord 94

NL-6131 CN Sittard

Tel + 31 (0)46 458 09 15

Fax + 31 (0)46 400 71 74

e-mail sb@schwert-bischof.com / nch@neuchristen.com

internet www.schwert-bischof.com / www.neuchristen.com