



Schwert-Bischof
JESU CHRISTI

DOOPSEL VAN DE ONGEBORENEN EN DE DOODGEBORENEN

In de Naam van de ✝ VADER en de ZOON en de HEILIGE GEEST. Amen!

Onze hulp is in de Naam des HEREN, die alles uit het niets heeft geschapen!

Eer aan de VADER en de ZOON en de HEILIGE GEEST,
zoals het was in het begin, nu en altijd en in eeuwigheid. Amen!

Mijn ziel bouwt altijd op de oneindige goedheid van GOD, die steeds op de redding van de zielen bedacht is.

„Wat Zijn hart heeft bedacht, van geslacht tot geslacht, om ze te redden van de dood. Ze in het leven te houden bij hongersnood.“ (Ps. 32,11.19)

Jij, o GOD, bent genadig, barmhartig, geduldig en van onbegrijpelijke goedheid en trouw! En zo vertrouwen wij, dat Je ons verhoort en alle zielen van de ongedoopte kinderen, het zij dood geboren of door een gewetenloze ingreep afgedreven, door dit Doopsel tot Jou laat komen voor Jouw Aangezicht, opdat ze gezamenlijk met alle Engelen en Heiligen vol zaligheid Jou loven, beminnen en prijzen mogen nu en in alle eeuwigheid. Amen!

DOOPSEL

Voor andere kinderen:

Jozef en Maria, en hoe GOD zelf jullie nog met naam wil noemen, in vertrouwen op Zijn liefde voor iedere onschuldige ziel en de kracht van het vergoten Bloed van JEZUS CHRISTUS doop ik jullie met de hele begeerte van mijn hart:

.....
In kruisvorm sprenkelt men wijwater en spreekt daarbij:
.....

in de Naam van de ✚ VADER en van de ✚ ZOON en van de ✚ HEILIGE GEEST. Amen!

DOOPSEL

Voor een eigen kind:

.....
Voor een eigen afgedreven of doodgeboren kind, nadat men oprecht heeft berouwd en gebiecht, bidt men:
.....

Naam ..., in vertrouwen op de liefde van GOD voor iedere onschuldige ziel en de kracht van het vergoten Bloed van JEZUS CHRISTUS doop ik je met de hele begeerte van mijn hart:

.....
In kruisvorm sprenkelt men wijwater en spreekt daarbij:
.....

in de Naam van de ✚ VADER en van de ✚ ZOON en van de ✚ HEILIGE GEEST. Amen!

Jouw barmhartigheid, o GOD, is oneindig, en de rijkdom van Jouw goedheid is onuitputtelijk. Wij danken Jouw majesteit voor Je verhoring, die Je verleent, om hetgeen wij vragen en smeken zonder ophouden tot Jouw mildheid: Verlaat ons nooit, maar voer en leid ons steeds op de weg naar de eeuwige zaligheid. Amen!

Geprezen zij de Drieëne GOD! Hij heeft zich over ons ontfermd. Onze HEER en GOD! Hoe groot is Jouw Naam over- en overal. Uit de mond van lallende kindjes heb Je Je lof en prijs verworven. Je tegenstander en vijand is verstomd, de hater: hij zwijgt.

Ik zie de Hemelen, het werk van Jouw vingers, de maan en het enorm aantal sterren. Zij allen heb Jij gevormd; ze verkondigen het uitoefenen van Jouw macht.

Wat is de mens, dat Je acht op hem slaat! Een spanne slechts onder de Engelen heb Je hem waardigheid en rang geschonken; zijn kroon is hoogheid en pracht. Je schonk hem de werken van Jouw handen, Je legde hem alles aan zijn voeten.

Onze HEER en GOD! Hoe groot en machtvol is Jouw Naam in de Hemelen, en zo gebeure het over- en overall!

Geprezen zij de VADER en de ZOON met de GEEST in eeuwigheid. Amen!

Giet ook over ons weer krachtig rein water, HEER. Dan worden we rein, en Jij geeft ons een nieuw hart.

Prijst HEM, onze GOD, die daar eeuwig leeft, en een zegen wordt voor jou Zijn heersen. Hij tuchtigt wel, maar Hij erbarmt zich weer; Hij leidt wel in de dood, maar er ook weer uit.

Lofprijzen wil ik GOD over- en overall, verkondigen Zijn grootheid! Wie zich afgekeerd van Hem, hij kere om naar Hem uit een louter en liefhebbend hart; dan keert ook Hij zich opnieuw tot jou.

Voorwaar! Hij is onze HEER en GOD, onze Vader voor eeuwig! Als jullie liefhebbende trouw voor Zijn ogen beoefenen, dan sta verbaasd wat Hij voor jullie doet!

Amen! Alleluja!