



Schwert-Bischof
JESU CHRISTI

EXORCISME

Schuldbelijdenis

Vol smart en met een rouwmoedig hart belijd ik aan Jou, mijn GOD die mij liefheeft, (en voor allen die hier samen zijn) dat ik veel gezondigd heb in gedachten, woorden en werken: door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn allergrootste schuld, en daardoor de Majesteit en Liefde van GOD smadelijk gekwetst heb! Daarom smEEK ik alle Engelen en Heiligen van de Hemel, vooral Jou, allerheiligste Maagd en Moeder van GOD, Maria, de heilige Jozef, mijn dierbare Engelbewaarder, de heilige Johannes de Doper, alle zielen die in de loutering smachten

(en jullie allen), voor mij te bidden en vergiffenis te verkrijgen bij GOD, onze HEER!

✝ Kwijtschelding, vergeving en vergiffenis van onze zonden schenke ons de almachtige en barmhartige GOD! Amen!

Wij bidden dit exorcisme in opdracht en met de zegen van de Zwaard-Bisschop en leggen het in de handen van Maria (of Jozef):

Exorcisme

In de Naam van JEZUS trekken wij tegen jou, Satan, en al je handlangers ten strijde!

En zo moet jullie in de toekomst machteloos maken elke **daad van liefde**, die ooit nog in de toekomst op aarde wordt opgewekt!

Er moeten jullie zielen geroofd worden door elke **akte van berouw**, die in de toekomst op aarde wordt opgewekt!

Verblind moeten jullie telkens worden door elk verlies van een ziel, die jullie door de **Barmhartigheid van GOD** verliezen!

Ieder GOD welgevallig **Heilig Misoffer** dat wordt opgedragen, overwinne jullie duivelse macht!

Met elke kerkelijke zegen in toekomst treffe jullie de bliksemstraal van de heilige Aartsengel **Michaël!**

Zo vaak als een gelovige persoon de rozenkrans bidt, zal de grootheid en glorie van de Hemelse Moeder van **GOD, Maria**, jullie boze werken vernietigen!

Evenzo moeten de hemelse vreugde alsook verheven deemoed van de heilige **Jozef** jullie verschrikt naar alle plaatsen laten vluchten!

De strijd van de heilige **Engelen** tegen jullie vernietige in de toekomst al jullie strijdplannen!

De zaligheid van de **Triomferende Kerk** verblinde jullie steeds weer met een hemelse lichtstraal!

De medewerking van de **Lijdende Kerk** hindere jullie altijd in jullie geheim werken!

Zo geschiede het, zo zij het, en zo bevelen we het

in de Naam van de ✚ VADER en van de ✚ ZOON en van de ✚ HEILIGE GEEST!
Amen!