

**H O O F D G E B O D**

Z W A A R D - B I S S C H O P

---

# Hoofdgebod

Zwaard-Bisschop

## Gebed in de naam van alle mensen

Heilige Maria, Moeder van GOD, Schatbewaarster van Hemel en aarde. Uitdeelster van alle genade van GOD en Koningin van alle godminnende harten. Neem, zo smEEK ik Je, al onze harten en dompel ze diep in Je Onbevlekt Hart en doordrenk ze met Jouw hartedauw vol van de HEILIGE GEEST!

In en door Jouw hart, dat van liefde brandt, laat ons GOD de VADER, de ZOON en de HEILIGE GEEST altijd lof, prijs, dank en aanbidding brengen, alleen tot grotere eer van GOD en tot genoegdoening voor alle minachting en beledigingen die HEM worden aangedaan!

Moge tot vreugde van GOD zo spoedig mogelijk de triomf van Je Onbevlekt Hart worden bewerkt. Amen!

Zwaard-Bisschop

\* \* \*

Onze boodschap aan jullie gaat over de liefde, die het hoofdgebod ons leert.

Het hoofdgebod heeft twee delen:

**„Gij zult de HEER uw GOD beminnen  
met heel uw hart,  
met heel uw ziel,  
met heel uw gemoed  
en met heel uw kracht!“**

Dit is het eerste gebod. Maar het tweede is hieraan gelijk:

**„Gij zult uw naaste beminnen als uzelf!“**

Deze beide delen vormen dus samen het hoofdgebod. Daarom moeten we beide delen onderhouden en vervullen.

Leerde men jullie alleen de naastenliefde, dan zou jullie niet de volheid van het hoofdgebod volgens de goddelijke leer verkondigd worden. Maar hetzelfde ook als jullie alleen het eerste gedeelte verkondigd of geleerd zou worden. Want zo handelen over het algemeen de sekten, die maar een deel uit de leer van CHRISTUS verkondigen, helemaal zoals het in hun concept past.

Juist bij het hoofdgebod gebeurt dit sinds lange tijd niet alleen van de kant van de sekten, maar bijna in de hele officiële Kerk. Geen mens kan beweren, dat hij de door GOD verlangde liefde leeft, als hij maar een deel van het hoofdgebod praktizeert.

Wat laten de mensen toch voorbijgaan! Want, wie GOD met heel het hart bemint, die wordt door GOD met talloze liefdesbewijzen en weldaden vervuld. Dit weer wekt in de mens het verlangen, GOD steeds meer te beminnen en te geven.

En hier staat het tweede gedeelte van het hoofdgebod de mens helpend terzijde, de HEILAND heeft (zoals men in de Heilige Schrift leest) toch zelf verzekerd: „Wat gij voor één van mijn geringste broeders gedaan hebt, dat hebt gij voor Mij gedaan.“ En waarlijk, deze toezegging van JEZUS is een echte houvast voor iedereen die GOD uit een hart vol vuur bemint. Want hij zou vergloeien als hij deze liefdesbewijzen van GOD niet zou kunnen beantwoorden, voorzover hij de kracht ervoor heeft. En hier heeft hij de gelegenheid: Hij beoefent de naastenliefde! Zijn geluk daarbij is dat hij weet dat hij het voor de HEER zelf doet. Zien jullie, en daarom is de naastenliefde het tweede deel van het hoofdgebod, die het eerste deel (de liefde tot GOD) vervolmaakt. Dit, en alleen maar dit is het hoofdgebod! Het hoofdgebod van ieder christengelovige! Al het andere is brokstuk!

# De liefde van de mens voor en tot GOD

(Eerste deel)

De liefde, zoals GOD ze ons al in het Oude Verbond leerde, en in het Nieuwe Verbond door JEZUS letterlijk werd bekrachtigd luidt dus: met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw gemoed en met heel uw kracht.

Het is verkeerd of op z'n minst onvolmaakt als er wordt beweerd dat dit vervuld wordt, als ik Gods geboden alleen met liefde en eerbied onderhoud! Dan moet men zich toch aan de leer van de H. apostel Paulus aan de Corintiërs herinneren:

## 1 Cor. 13,1-8 en 13

„Al spreek ik de talen van mensen en engelen, maar ik heb de liefde niet: ik ben een rinkelend bekken, of een rammelend cymbaal. Al heb ik de gave der profetie, al bezit ik alle geheimen en kennis, al heb ik het volle geloof, dat bergen verzet: zonder liefde ben ik niets. Al schenk ik weg al wat ik heb (tot spijs voor de armen), al geef ik mijn lichaam, om mij te laten verbranden: zo ik de liefde niet heb, het dient mij tot niets. De liefde is geduldig, de liefde is goe-dertieren, de liefde is niet afgunstig, niet pronkzuchtig, niet verwaand. Zij handelt niet onedel, en zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet verbitteren, en rekent het kwade niet aan. Over onrecht is zij niet blijde, maar over de waarheid verheugd. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles duldt zij. De liefde: zij vergaat nimmer. ... Zo blijven bestaan geloof, hoop en liefde, drie in getal: maar de grootste daarvan is de liefde.“

Deze leer van de apostel Paulus zegt toch genoeg.

In het Oude Verbond werd GOD door Zijn volk (met een paar uitzonderingen van verlichte mensen) alleen vanuit het geloof en godsvrucht geëerd. Het was een soort verstandshuwelijk. Het moet toch voor iedereen begrijpelijk zijn, dat er een geweldig verschil moet zijn tussen een verstandshuwelijk of een huwelijk uit liefde! Dus, vergelijkenderwijze tussen een verbinding van mens tot GOD:

uit godsvrucht – of uit liefde. Maar wij leven toch in het Nieuwe Verbond, in het verbond der liefde – Huwelijk uit liefde tussen GOD en mens!

Wel kent ook ons Nieuwe Testament de hoge deugd van de godsvrucht, maar door de leer van CHRISTUS zien we ze in een ander licht. Zo leerde GOD me:

Godsvrucht betekent: Ik ben bang hem pijn te doen die ik bemin!

Hoe verwacht GOD mijn liefde? Antwoord: Het eerst net zoals de mensen zich van harte wederzijds liefhebben! Dus niet alleen in het nakomen van de geboden en voorschriften omdat, zoals aangeduidt, deze ook zonder hart en gemoed onderhouden kunnen worden. Maar in het hoofdgebod wordt verlangd: met heel uw hart – heel uw gemoed. Als GOD zelf ons met Zijn gehele hart bemint, dan moeten wij Hem ook met ons gehele hart beminnen. Laten we toch niet vergeten dat JEZUS CHRISTUS ons mensen niet met een geestelijk hart liefheeft, maar gelijk ons met een hart van vlees en bloed, met een menselijk hart! Hij werd toch GOD-MENS! Wie wil dan zo star zijn en Zijn streven om iemands liefde te winnen alleen met een halsstarrig in acht nemen van Zijn geboden beantwoorden?

Laten we niet vergeten: We kunnen nog zoveel vorderingen in de volmaakte liefde maken, altijd zullen wij maar liefde hebben. Maar bij GOD kan men niet zeggen, dat Hij veel liefde voor ons heeft, want GOD heeft niet liefde, omdat Hij de liefde nergens vandaan heeft of betreft, maar Hij zelf is de oorsprong, de oerkracht van de liefde! En Hij wil, dat wij mensen daarover kunnen beschikken. Deze geweldige bron, waaruit wij dus bovenal kunnen putten, is het Heilig Misoffer. Dit is de onuitputtelijke bron van de liefde van GOD!

GOD heeft ons door JEZUS CHRISTUS Zijn absolute liefde geopenbaard, de liefde, die de VADER, de ZOON, de HEILIGE GEEST voor ons koestert. Dit openbaarde Hij waarlijk door het zoenoffer van JEZUS CHRISTUS aan het Kruis – voor alle mensen, als ze zich moeite geven!

O wat een schouwspel voor de ons zo liefhebbende GOD, als een zwak mensje met een vrije wil zich voor Hem ontvlamt in verterende liefde. Want opdat een mens GOD kan liefhebben, moet hij ze van GOD ontvangen. De mens zelf kan GOD helemaal niets geven, wat niet van de Schepper afkomstig is. GOD alleen kan uit het Niets scheppen!

Dus geeft GOD de mens ook de liefde door de HEILIGE GEEST. En dat Hij ze geeft hebben we aan het leven van vele heiligen gezien.

Laten we het voorbeeld nemen van een jong verliefd paartje. We ontmoeten ze in een lunchroom. We merken op dat ze zich verliefd aankijken. Daarbij vergeten ze de wereld om zich heen. We bemerken dat deze twee verliefden zich heel verliefd (kinderlijk) gedragen. Maar nauwelijks iemand van de aanwezigen neemt er aanstoot aan. Veeleer glijdt een begrijpende glimlach over de gezichten van de aanwezigen, die ongeveer wil zeggen: Het zijn nu eenmaal verliefden.

Maar mijn welbeminden, het is net zo ook in de liefde tot GOD. Een korte gedachte aan Hem kan de mens al uit de reserve lokken en alles rondom hem laten verdwijnen. Maar waarom, vraag ik me af, krijgen deze verliefden maar zelden dit begrijpend glimlachen? Veeleer krijgen ze een afkeurend, minachtend glimlachen en nog ergere dingen. Hoe veel meer moest men juist dit kennen en begrijpen, ze hebben toch de allerbeste, de allermooiste, liefdevolste en volmaakste Geliefde, die iedere menselijke geliefde overtreft!

De liefde is in staat al het starre en uiterlijke te doorbloeden. Een mens kan van lage of adellijke afkomst zijn, om het even, of werkmans, professor of directeur, zij allen worden tot een speelbal van de liefde. De liefde maakt de mensen jeugdig, beter uitgedrukt: ze worden in het hart als kinderen. En juist deze kinderlijkheid is de graadmeter van ware liefde. Evenzo en nog veel meer is dit het geval, als men op GOD verliefd wordt. Is GOD niet zelf in Zijn liefde tot ons mensen tot kind geworden, tot Kind in Bethlehem? Denk aan de woorden van JEZUS: „Zo gij niet als kinderen wordt, zult gij het rijk der hemelen niet binnengaan!“

Mijn welbeminden, het is zo moeilijk, toch helemaal onmogelijk deze liefde te beschrijven of te verklaren. Zouden we ze aan jullie kunnen bekendmaken, dan denk ik, zouden alle mensen daardoor aangestoken moeten worden, tot vreugde van GOD en de getroffen mensheid. Dit zou dan ook op de schepping overslaan enz.

Wie zijn hart daarentegen liever voor de wereld opent, in plaats van er gewoon door te lopen, leeft spoedig in duisternis wat de ziel betreft, en zal het zachte aankloppen van GOD niet meer horen. Zoveel jaren al probeer ik in opdracht van GOD de Kerk, alsmede alle mensen deze liefde nieuw te leren en te geven – maar er zijn nauwelijks mensen te vinden die dit licht begrijpen of willen aannemen!

Met het diepste harteleed en de grootste smart voor GOD en deze mensen moet ik zien hoe blind de mensheid geworden is, en de wereld (de duisternis) vervallen is. Weinigen, maar zeer weinigen zijn het (voorlopig), die in het hart nog gevoelens bespeuren en beginnen te vermoeden wat vereende liefde met GOD kan zijn.

Zo zou het in de Kerk moeten gaan: ieder mens een kaars die brandt! Maar waar een kaars brandt is er licht en de duisternis moet wijken. Dus komt en laat jullie ontvlammen en de duisternis (Satan) verdrijven op deze wereld en in onze heilige Kerk. Als kaars branden betekent niets anders dan: GOD in overstromende, ja brandende verering liefhebben!

Wij roepen jullie, die in gelukzaligheid een mens met geheel het hart mogen beminnen: Waarom willen jullie niet op de top van deze gelukzaligheid komen? Wij roepen allen, die in de liefde van de kant van de mensen teleurgesteld werden, of die deze gelukzaligheid nog niet hebben gevonden, of jullie, die aan het geluk zijn voorbijgegaan: Komt, wij tonen en geven jullie een Geliefde (JEZUS), die jullie nooit en in alle eeuwigheid nimmer zal en kan teleurstellen, omdat Hij de belofte (woord van GOD) zelf is! Komt naar dit geluk van de liefde! Laat jullie door Hem in vervoering brengen. Ik zeg het jullie uit eigen ervaring. Hij – JEZUS CHRISTUS



– zal in jullie een liefde doen ontvlammen, die jullie hart zal overstromen!

Ik vraag: Welke geliefde kan b.v. jouw hunkerend, liefhebbend hart in zijn liefhebbende handen nemen en het liefkozen en in zijn eigen hart te dompelen?

Willen jullie deze volmaaktheid in het liefdesleven met GOD ervaren, dan komt en laat jullie ontbranden en ontvlammen. Deze Geliefde – JEZUS – is nog vrij voor ieder mens; nog meer, Hij heeft honger en dorst naar liefde! Komt, snelt en geeft Hem alles wat jullie aan liefde hebben. De HEILAND is onverzadelijk in de liefde! Zolang er nog één mensenziel leeft die Hem nog niet liefheeft, dan lijdt Hij de grootste liefdessmart!

Erkennen jullie, dat een liefde tot GOD, die alleen uit kennis en door het onderhouden van de geboden bestaat, niet volstaat? De HEILAND zegt daarom: „Wie zijn vader, moeder, broeder, vrouw of kinderen meer bemint dan Mij, is Mijner niet waardig!“ O ziet toch deze jaloezie van GOD! Ze is wonderbaarlijk; jaloezie van een waarachtig Verliefde! Waarlijk, dat kan alleen JEZUS zeggen, omdat Hij (door Zijn heilige menswording) ons met een waarachtig vleselijk, menselijk hart liefheeft.

JEZUS, onze GOD, bemint jullie niet als een geest, maar als mens, met een menselijk hart, met hetzelfde hart als jullie allemaal hebben, en daarom begrijpt Hij al jullie menselijke gevoelens. En daarom wenst Hij, dat jullie Hem ook met jullie vleselijk hart beminnen. Jullie weten toch allemaal, of hebben er al van gehoord, dat een mens die werkelijk totaal verliefd is op een mens, tot daden in staat is waartoe hij onder normale omstandigheden nooit in staat zou zijn. De grootste ontzeggingen, de grootste offers volbrengt een verliefde in blijde bereidwilligheid voor zijn geliefde metgezel, ook wanneer deze zich dit niet bewust is. En daarover, mijn welbeminden, zouden wij bladzijde na bladzijde uit eigen ervaring kunnen volschrijven.

Mijn GOD, wat een offers en opofferingen, leed en pijn hebben wij al moeten verdragen, wat wij uit eigen kracht en overeenkomstig ons karakter nooit zouden hebben kunnen doen. Maar in de totale, verliefde overgave aan de HEILAND hebben we dat nauwelijks gevoeld. Geloven jullie, onze HEILAND zou ons in de steek laten, als wij uit louter liefde soms blind hebben gehandeld en niet meer objectief dachten en handelden! Hier grijpt Hij goedig en liefdevol in, als Hij ons ook vervolgens liefdevol onderricht.

En één ding kunnen we zeggen: JEZUS verstaat het uitstekent als Geliefde onze liefde steeds meer te ontsteken, minder door gelukzalige en zoete gevoelens, die Hij af en toe wel schenkt, als veeleer door tegenslagen, ziele- en lichamelijke pijn en dergelijks. Hij heeft op dit punt een onuitputtelijk repertoire. Dan weer doet Hij het ook door perioden van totale dorheid. Maar dat alles, verzeker ik jullie, dient ertoe dat Hij ons daarna met liefde kan overstelpen en wij Hem.

Als men dit heeft begrepen, mijn GOD wat heeft men dorst, verlangt en streeft men naar deze laddersporten tot steeds grotere liefde tot de HEILAND! Zo worden deze onaangenaamheden tot de zoetste vreugden, hoe pijnlijk ze ons ook vooreerst mogen voorkomen. Want hoe harder het leed, des te groter, hoger de liefde erna, des te dieper het liefdesgeluk. En zo gebeurt het dan, dat men meteen onrustig wordt, ja ongelukkig, als deze onaangenaamheden plotseling wegvallen. Men vreest, dat de HEILAND iemand heeft laten vallen, zodra deze bloemen van leed en pijn de weg naar de HEILAND niet meer omzomen.

Jullie allen, die over leed, zorgen en pijn klagen, komt toch en laat jullie ontvlammen! Al jullie doornen en distels worden dan voor jullie begeerde bloemen, die jullie levensweg omzomen, door de geliefde hand van de HEILAND gestrooid.

Maar waarom doet de HEILAND dit? Als iemand begint GOD met geheel het hart te beminnen, dan wordt ook het hart van de HEILAND voor deze mens ontvlamd. En als trouwe Geliefde en

Bruidegom wil Hij deze, Zijn ziel, eens in de Hemel in Zijn onmiddellijke nabijheid hebben. Dit is alleen mogelijk, als de ziel ook de daaraan beantwoordende verdiensten kan tonen. In Zijn grenzeloze liefde en goedheid geeft Hij deze gelegenheid op verkwistende wijze, zodat de ziel in liefde ontbrandt en alle tegenslagen met een gevoel van geluk kan dragen.

Dus, steeds en te allen tijde is de HEILAND als Geliefde de Gevende en Schenkende! Dit kan geen in Hem verliefde ziel lange tijd aanvaarden. Ze zal proberen (omdat ze mens met een lichaam is), haar Geliefde persoonlijk iets goeds te doen, en weliswaar Hem direct! – Hoe?

## **De liefde tot de naaste**

(Tweede deel)

En nu komt het tweede deel van het hoofdgebod de liefhebbende te hulp. Want JEZUS zei immers: „Wat gij voor één van mijn geringste broeders gedaan hebt, dat hebt gij voor Mij gedaan.“ Hoe moet nu een liefhebbende ziel over deze belofte van JEZUS beginnen te juichen! Ze krijgt daardoor de gelegenheid, haar Geliefde persoonlijk (naar het lichaam) iets goeds te doen. Doordat ze het een mens in de Naam van CHRISTUS doet, doet ze het Hem zelf en persoonlijk. Wat een geluk, wat een zaligheid! En omdat er voor verliefden maar een devies geldt: „Alleen het beste en duurste is voor Hem goed genoeg!“, zo laat ze zich het in alles, wat ze voor Hem doet, iets kosten. Het moet iets bijzonders zijn – het moet werkelijk iets kosten, want de liefde maakt vindingrijk. En het duurste is meestal de liefde tot de vijand!

---

---

Nu, ik heb geprobeerd iets te beschrijven, wat men niet kan beschrijven. Ik weet ook dat deze woorden, als jullie niet willen, geen enkel vonkje kunnen opwekken. Het ligt aan jullie! Als jullie willen zal GOD het Zijne doen! Ik zelf ben alleen Werktuig. GOD de HEILIGE GEEST is de Alles-volbrenger, de altijd Werkende, de Gever van het leven (liefde). Daarom wil ik alle mensen van goede wil tot besluit deze ene raad geven: Ga met boete-gezindheid, kinderlijk vertrouwen en liefde in het Onbevlekt Hart van Maria. In haar hart zullen jullie door haar hartedauw vol van de HEILIGE GEEST doordrenkt worden. Deze hartedauw werkt als benzine voor de vonk, die de HEILIGE GEEST in jullie hart zal werpen, als jullie maar willen! Ik zelf kan alleen praten, bidden, offeren en zegenen.

**Zo weest gezegend door de Drievuldige GOD, van de + VADER en de + ZOON en de + HEILIGE GEEST. Amen!**

Schwert-Bischof  
JESU CHRISTI  
S.D.

## Bemoedigende woorden van JEZUS aan jou

(Aan een begenadigde ziel gegeven)

### Hou van mij zoals je bent!

Ik ken je ellende, de strijd en het lijden van je ziel, de zwakheden van je lichaam. Ik ken ook je lafheid, je zonden en toch zeg Ik je:

### Geef Mij je hart, bemin Mij zoals je bent!

Als je erop wacht een Engel te worden, om je aan de liefde uit te leveren, dan zul je Me nooit beminnen. Als je ook laf bent in de nakoming van je plichten en in de beoefening van de deugden, als je ook vaak in die zonden terugvalt die je niet meer zou willen begaan, Ik sta je niet toe Mij niet lief te hebben!

### Hou van mij zoals je bent

Op elk ogenblik en in welke situatie je je ook bevindt, in ijver of in dorheid, in trouw of ontrouw, **hou van Mij zoals je bent!** – Ik wil de liefde van je arm hart. Want als je wacht tot je volmaakt bent, zul je Me nooit liefhebben!

Zou Ik van elke zandkorrel geen serafijn kunnen maken, stralend van reinheid, edelmoedigheid en liefde? Ben Ik niet de Almachtige? En als het Mij behaagt, deze wonderbare wezens in de Hemel te laten, om de voorkeur te geven aan de armzalige liefde van je hart – ben Ik niet altijd de HEER van Mijn liefde?

Mijn kind, laat Me je liefhebben; Ik wil je hart. Zeker zal Ik je mettertijd veranderen, maar vandaag bemin Ik je zoals je bent, en Ik wens dat ook jij Me zo bemint zoals je bent. Ik wil uit de geweldige diepte van je ellende je liefde zien opstijgen!

Ik bemin in jou ook je zwakheden, Ik hou van de liefde van de armen en armzaligen. Ik wil dat van de ongelukkigen onophoudelijk de grote kreet opstijgt:

**„JEZUS, ik bemin Je!“**

Ik wil enkel en alleen het gezang van je hart: Ik heb je wijsheid en je talenten niet nodig. Maar één ding is voor Mij belangrijk: **je met liefde te zien werken!**

Het zijn niet je deugden die Ik wens. Indien Ik je er zou geven – je bent zo zwak dat deze alleen je eigenliefde zouden voeden. Maar maak je daarover niet ongerust. Ik had je kunnen voorbestemmen voor grote dingen – neen, je zult de nutteloze knecht zijn, en Ik zal je zelfs het weinige dat je bezit ontnemen, omdat Ik je alleen voor de liefde heb geschapen.

Vandaag sta Ik aan de poort van je hart als een bedelaar – Ik, de Koning der Koningen! Ik klop aan en wacht! – Haast je Mij open te maken! Beroep je niet op je ellende. Als je je armzaligheid helemaal zou kennen, dan zou je sterven van smart.

Het zou Mijn hart verwonden te zien dat je aan Mij twijfelt en je vertrouwen in Mij ontbreekt. **Ik wil dat je ook de meest onbeduidende handeling alleen uit liefde tot Mij doet.** Ik reken op je dat je Mij vreugde schenkt!

Maak je er niet ongerust over dat je geen deugden bezit – Ik zal je de Mijne geven. Als je zult moeten lijden, zal Ik je de kracht ervoor geven. Als je Mij je liefde schenkt, zal Ik je zoveel geven dat je kunt liefhebben, veel meer dan wat je dromen kunt. **Maar denk eraan Mij te beminnen zoals je bent!**

Ik heb je Mijn Moeder gegeven. Laat alles, werkelijk alles, door haar zo rein hart gaan!

Wat er ook gebeurt, wacht er in geen geval op heilig te worden om je aan de liefde over te geven; je zou Mij nooit liefhebben. – En nu ga!

Zwitserland

Duitsland

**Neuchristen**

Hochwang · Zeiterweg 3

D-89335 Ichenhausen

**Tel** + 49 (0)8223 44 00

**Fax** + 49 (0)8223 96 24 94

**Neuchristen**

Bergstrasse 52

CH-9038 Rehetobel

**Tel** +41 (0)71 877 22 22

**Fax** +41 (0)71 877 23 79

Nederland

**Nieuwe Christenen**

Rijksweg Noord 94

NL-6131 CN Sittard

**Tel** + 31 (0)46 458 09 15

**Fax** + 31 (0)46 400 71 74

**e-mail** [sb@schwert-bischof.com](mailto:sb@schwert-bischof.com) / [nch@neuchristen.com](mailto:nch@neuchristen.com)

**internet** [www.schwert-bischof.com](http://www.schwert-bischof.com) / [www.neuchristen.com](http://www.neuchristen.com)