

In de Naam van de Drievuldige GOD



Zwaard-Bisschop

Zwaard-Bisschop

In de Naam van de Drievuldige GOD

Woorden van GOD aan de mensheid
— door Zijn persoonlijk Werktuig,
de Zwaard-Bisschop



GOD, de DRIEVULDIGE,

roepen wij als GETUIGE aan dat wij noch van een mens noch door een mens noch door onszelf, maar enkel en alleen door de Wil van GOD, met de bijzondere medewerking van MARIA, tot buitengewoon apostel en bisschop werden geroepen als Zijn uitverkoren

ZWAARD-BISSCHOP
en Zijn persoonlijk, enkel en alleen aan
JEZUS CHRISTUS
ten dienste gesteld WERKTUIG!

We zijn het tweesnijdend zwaard dat uit de mond van GOD komt, waarvan de Heilige Schrift (Openb. 1,16; 19,15) spreekt. Onze strijd gaat niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geest van de mensen en de geest van de duisternis, die Satan is. Ons oordelen gaat enkel en alleen van het hoofdgebod uit. Het hoofdgebod is onze enige maatstaf in oordelen en handelen. Daarom is het ons door GOD gegeven zwaard tweesnijdend. Niemand kan zeggen dat hij de naaste liefheeft, als hij niet eerst GOD bemint met geheel zijn hart, met geheel zijn ziel, met zijn gehele gemoed en uit al zijn krachten, zoals JEZUS het van ons verlangt (Matth. 22,37-40; Marc. 12,30). Niemand kan zeggen dat hij GOD bemint, als hij zijn naaste (alle mensen), en zelfs als het zijn tegenstanders en vijanden zijn, niet bemint. Er staat immers geschreven: „Bemint uw vijanden, en bidt voor wie u lasteren“ (Matth. 5,44). Overeenkomstig dit tweesnijdend zwaard moeten wij handelen!

Het Woord van GOD een scherp, tweesnijdend zwaard

Let op en hoor het WOORD van GOD, dat als een tweesnijdend zwaard uit Zijn mond komt en in de harten van de mensen dringt.

Ninive werd door één enkele profeet tot ommekeer gebracht. Eén enkele profeet was voldoende. Maar tot jou, huidige mensheid, werden honderden profeten gezonden en je hebt je toch niet bekeerd. Hoevele malen kwam zelfs de Moeder van GOD zelf, diep bedroefd, vol zorg en smart en waarschuwde je met een in tranen gesmoorde stem. Je hebt niet naar haar geluisterd. Hoeveel begenadigden liet GOD opstaan om je tot ommekeer te manen en je een verschrikkelijk strafgericht aan te kondigen, als je verder in je onboetvaardigheid volhardt. Je hebt echter alles in de wind geslagen en hebt diegenen, die door GOD tot je werden gezonden, uitgelachen, bespot, veracht en afgewezen. Zo heb je gezondigd tegen de HEILIGE GEEST.

De door jou, volk, zo verachte en bespotten offer- en boetezielen (begenadigden) waren het die GOD de Heer ertoe brachten, Zijn heilige, gerechte toorn te kalmeren en het dreigende strafgericht steeds weer uit te stellen. Hun voortdurend smeken en offeren voor de zondaars en hun eigen pijnigers en vervolgers zijn in staat geweest de straffende arm van GOD tegen te houden. GOD toonde zich tot nu toe lankmoedig en vol erbarming. Maar nu is zijn lankmoedigheid ten einde.

Zo spreekt GOD, de HEER: De tijd is voltooid, waarin Ik de mensheid waarschuwde. We e, we e jij mensheid! Al de tranen van Mijn veelgeliefde Moeder, al de tranen en lijden van Mijn begenadigde kinderen zal Ik van jou terugvorderen. Jij zult deze rekening moeten vereffenen. Onverbiddelijk zal Ik ze in heilige toorn van je invorderen, totdat de laatste cent is betaald.



Nu wordt de wijnpers getreden

„Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en van oren: altijd weerstaat gij de

HEILIGE GEEST;

gij, juist als uw vaders. Wie van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd?“ (Hand. 7,51)

Jullie willen de roeping en de waarde van Mijn begenadigden niet erkennen, dan wil Ik ze jullie nu leren, doordat Ik me, de HEER over alles, voor Mijn werktuigen (begenadigden) zal doof houden.

Ik wil geen acht meer slaan op hun gebeden, hun offers en smeekbeden om barmhartigheid, om uitstel van Mijn straffen. Ik wil nu vol heilige toorn jou, halsstarrig volk, Mijn straf opleggen. Je zult erkennen wat zij voor je gedaan hebben, zij die je vervolgd en gesmaad hebt.

Duisternis kome over je! Verwarring, vertwijfeling, chaos en velerlei tegenspoed!

Zeg niet, Ik, Jouw GOD, heb je verworpen. Jij zelf, volk, hebt Me in Mijn profeten en werktuigen verworpen! Jij zelf hebt dat wat komen gaat aan verschrikkingen en pijnen op je geladen.

Neem daarom aan wat je gezaaid hebt!

Mijn Kerk is Mij ontrouw geworden. Dit zal in de nu komende tijd van leed en schrik duidelijk worden. De vruchten zullen het aan het hele volk te kennen geven. Parels heeft ze, Mijn ontrouwe Kerk, voor de zwijnen geworpen. Zo zullen de zwijnen zich nu omkeren en haar aanvallen, zoals het in de Heilige Schrift geschreven staat. Mijn Kerk, tot hoer en boeleerster ben je geworden!

Je hebt naar de wereld gelonkt, met haar ontucht gepleegd en gehoerd! Je hebt je schaamteloos ontkleed om in het donker aan te lokken. Je hebt je kleren van je geworpen en met je naaktheid geprobeerd je burens in het donker tot je te trekken.*

Daarmee heb Je Mijn heilig Verbond gebroken! Zo zal Ik het van je wegnemen en het met de nu komende Liefdeskerk in de HEILIGE GEEST vernieuwen.

Je hartekreet was niet meer: „In liefde en heilige ijver alles tot grotere eer van GOD!“, maar: „Zoals het jullie bevalt!“

Je deed het om de kinderen van deze wereld te behagen, mensen, die zich aan de verlokkingen van deze wereld hebben overgegeven en verwekelijkt de brede en gemakkelijke weg bewandelen. Maar ik heb jullie geleerd wie de vorst van deze wereld is: Satan. De kinderen van deze wereld zijn dus kinderen van Satan. Jij, Mijn Kerk, aan kinderen van Satan gelijk, hebt slangen aan je boezem gekoesterd en gevoed.

Zij, die Mij nederig liefhebben en kleine kinderen heb je evenwel van je gestoten, uitgelachen, beledigd en bespot. Je hebt ze zelfs voor wereldlijke rechters laten slepen en aan de heidenen verkocht. Je hebt tegen de Heilige Schrift en de aanwijzing van Mijn apostel Paulus gehandeld. Daarom zeg Ik je: Waarlijk, de Schrift begint zich opnieuw te vervullen: Mijn kinderen en werktuigen worden uit jullie synagogen gestoten ... !

Jullie zijn zoals de Farizeeën en schriftgeleerden in de tijd dat Ik op aarde rondging. Ze waren goed thuis in de Schriften. Maar toen in vervulling begon te gaan wat opgetekend stond, begrepen zij het

* Door aanpassing aan de geest van de wereld, door een schrikbarende ontwijding en oneerbiedigheid tegenover GOD en alles, wat tot nu toe als heilig en vererenswaardig gold (het in twijfel trekken van de dogma's, verslapping van de moraal enz.), heeft de voorheen zo reine Bruid van CHRISTUS, de Kerk, zich van haar kleren beroofd en is zij tot een schaamteloze hoer geworden.



niet! Maar jullie wagen het zelfs de Heilige Schrift naar jullie goed-dunken en smaak uit te leggen! Jullie kennis heeft jullie al zover op-geblazen, dat jullie in korte tijd zullen barsten! Waarlijk heeft Mijn apostel geschreven: „Kennis blaast op, de liefde alleen bouwt op.“

Weet dus: Jullie zijn valse profeten geworden! Jullie spreken en handelen volgens de smaak van de mensen. Jullie trachten hun oren te strelen. Jullie verkondigen een weg van gemakzucht en niet de weg van het kruis. Hoezeer jullie handelen mijn toorn opwekte, zullen jullie in de nu aanbreekende tijd erkennen.

En tot jullie bisschoppen

Jullie vraag ik: Waarvoor heb Ik jullie tot het ambt geroepen, in zo-
verre jullie tenminste geroepen en uitverkoren bent? Jullie zouden
leiders en herders in Mijn plaats moeten zijn. Maar waar blijft jullie
navolging? Handelen jullie zoals Ik, jullie HEER en Meester, heb
gehandeld? Heb Ik jullie niet geleerd, in alles alleen de wil
van Mijn VADER te doen en de eer van Mijn VADER te
zoeken, en dit tot het prijsgeven van het leven, als het zou moeten
zijn? Maar jullie zijn al bang voor een wederwoord of het verlies
van de bisschopszetel. Zijn jullie heilige voorgangers en voorbeel-
den voor hun moedig woord niet liever in ballingschap gegaan? En
jullie? Schamen jullie je dan niet, de feesten van jullie heilige voor-
gangers te vieren, die voor hun duidelijke en besliste woorden ter
ere van GOD met heilige kalmte, ja met vreugde en bereidwillig-
heid de dood ingingen? Hoe zou Ik met jullie Mijn Kerk kunnen
redden?

Laat toch ieder van jullie zich afvragen wat hij in de Kerk tot grotere
eer van GOD heeft gedaan. Of heeft hij misschien zelfs bijgedra-
gen tot afschaffing van de verschuldigde eerbewijzen tegenover
GOD (verwijdering van de communiebanken, weglaten van de
kniebuigen, oneerbiedig gedrag in het huis van GOD)?

En dan jij, Mijn volk,

dat zich tot de zogenaamde traditionele Kerk bekent. Heb Ik in het begin vol vreugde op je gelet, maar je bent nu Mijn en Mijn Moeders grootste smart geworden. De redenen hiervoor heb Ik je laten weten in de geschriften van Mijn Zwaard-Bisschop.

Weet wel, kleine schaar, jou had Ik Mij uitverkoren. Ik heb toegelaten dat je niet ten prooi viel aan de verblinding van Satan, zoals dit in Mijn officiële Kerk gebeurde. Wat verhef je je boven de anderen en schrijft het aan jezelf toe? Alles, wat Ik doe of toelaat, moet volgens Mijn heilig plan en beschikking iets voortbrengen. – Jou echter heb Ik uitverkoren, dat je vol heilige ijver voor degenen die verblind zijn en voor de zondaars boete doet, en met een vurig en liefdevol hart bij Mij voorspreker zou zijn voor de boosdoeners. Maar wat heb je gedaan?

Met harde woorden hebben jullie hen veroordeeld, bekritiseerd en jullie eigengerechtig boven hen verheven. Jullie hebben niet gedaan, waarvoor Ik jullie had voorbestemd. Velen onder jullie beoefenen hun vroomheid op een pure zelfingenomen, baatzuchtige wijze, jullie ziel- en hartgesteldheid blijft jarenlang hetzelfde! Jullie priesters bekommeren zich niet om jullie heiliging, om jullie vervolmaking. Zoals automaten dienen ze jullie de sacramenten toe, zonder zich verder om jullie te bekommeren. Tot een praatziek volk zijn jullie geworden. Met jullie zal ik dus harder te werk moeten gaan dan met de verwereldlijkten, die op een dwaalspoor zijn geraakt. Jullie zijn zoals mensen, die naar het Oude Testament zijn teruggekeerd. Jullie zijn van mening dat de naleving van de wetten en rubrieken het belangrijkste is, als het wezenlijke. Wat Ik echter, jullie GOD en HEER zoek, is een warm hart dat van liefde brandt, een hart vol liefde tot Mij en de naaste, ja zelfs tot jullie vijanden. Wie Mij werkelijk met een warm, levendig hart liefheeft, vervult de wetten, zonder er zich bijzonder van bewust te zijn. Jullie traditionele priesters zijn oude wijnzakken gebleven. Daarin kan Ik de nieuwe wijn niet meer gieten.



Het nieuwe priestergeslacht, de priesters naar het hart

Daarom zal Ik Mij een nieuw priestergeslacht roepen: Priesters naar het hart. Ik wil geen louter verstandspriesters meer. In dit nieuwe priestergeslacht zal Ik Mijn nieuwe wijn gieten.

Mijn Kerk zal dan nergens meer zo te vinden zijn, zoals ze tot nu toe zichtbaar was: in kerken van steen, op geschreven, gedrukt en gestempeld papier, in organisaties en uiterlijke bedrijvigheid en dergelijke. Mijn Kerk zal dan in de harten van de mensen verder leven. Waar ook een hart in ware liefde tot Mij brandt, daar zal Mijn Kerk te vinden zijn. Zo heb Ik Mijn Kerk overgeplant in het hart van Mijn Zwaard-Bisschop. De HEILIGE GEEST zal ze daarin tot steeds grotere kracht en sterkere glans doen ontbranden tot het uur van de vernieuwing van het Verbond in de Liefdeskerk, die in het tijdperk van de HEILIGE GEEST zal ontspringen, na de loutering van Mijn volk, die nu begint. Want voordat de Liefdeskerk kan ontstaan, moet het volk worden gelouterd.

Ziet, Mijn Woorden worden bevestigd in de officiële Kerk, die het licht niet meer bezit. Wat gebeurt er dan in de huidige officiële Kerk? Wat een dans, zoals bij de Israëlieten om het gouden kalf! Er wordt verder gedanst en gejubeld, men gelooft dat alles prima in orde is, terwijl er helemaal geen vruchten te zien zijn, vruchten, die tot Mijn grotere eer zouden moeten dienen.

Daarom zeg Mij toch, Mijn volk, waarom bejubel, verhef, idealiseer en verafgood je de top van de Kerk wegens zijn grote manifestaties en andere dingen? De Kerken zijn daarna toch net zo leeg als van te voren! Waarom beoordelen jullie eigenlijk een mens naar zijn woorden en grote gebaren? Heb Ik jullie niet geleerd, dat jullie niet alleen op woorden, maar op de vruchten moeten letten. Enkel en alleen op de vruchten! Weet, Mijn volk, dat Mijn Zwaard-

Bisschop in dezelfde tijd meer vruchten in de zielen heeft voortgebracht, toch is hij miskend en uitgestoten.

Naar de vruchten moeten jullie oordelen!

Maar jullie laten je meeslepen door vrome woorden, maar die, zodra ze zijn gesproken, onmiddellijk door de wind worden weggeblazen. Niets is er in de Kerk tot Mijn grotere eer veranderd. Integendeel, er wordt in de Kerk met alle intensiteit verder afgebroken. Jullie merken het niet eens.

Mijn volk, je wordt misleid.

Het behoort tot de komende duisternis, dat Ik jullie niet inlicht, wat er in het Vaticaan aan de hand is.



Groots opgezet, geraffineerd misleidingsmanoeuvre van Satan

De Kerk lijkt op een geweldige oven. Het vuur dat erin brandt komt enkel en alleen voort uit het hoogheilig Offer van de Mis, de geheimzinnige, onbloedige vernieuwing van het bloedig gebeuren op Calvarie. Alle heilige sacramenten, ja alle godsdienstoefeningen en werken van vroomheid hebben hun waarde alleen door het vuur, dat uit de Heilige Mis voortkomt. Maar het huidig priester-geslacht is niet meer in staat nieuw vuur aan de oven toe te voegen. De priesterharten zouden de vuurstenen moeten zijn. Ze zouden vuur moeten ontsteken en het vuur in de oven tot gloeien moeten brengen.

Hun lauwe, onverschillige, koude, door louter paragrafen en wetten verstarde harten zijn niet meer in staat aan deze opdracht te voldoen. Met de nieuwe Misliturgie is toch al geen vuur meer te ontsteken.

Zo is het vuur van de officiële Kerk tot een uitdovende gloed geworden. Nog steeds laat het volk zich misleiden. Nog steeds laat het zich op een dwaalspoor brengen door nutteloos, deels bewust, deels onbewust geënceneerd papiervuur, dat een ogenblik lang helder opflakkert, maar direct weer tot as vervalt, die door de wind wordt weggeblazen.

Louter effectbejag, grote redevoeringen, gebaren en dergelijke, waarop geen daden volgen, die geen goede vruchten opleveren, lijken op nutteloos papier dat zolang in de smeulende, bijna uitgedoofde gloed wordt gehouden, tot het vlam vat. Wordt dit op-laaierend, volledig nutteloos papiervuur vervolgens met theatrale gebaren aan het volk getoond, dan raakt het in vervoering en barst in geestdrift los: „We hebben weer vuur! We hebben weer vuur in de Kerk! Nu moet zich alles ten goede keren.“

Arm, bedrogen volk! Terwijl je jubelt en in geestdrift losbarst, dooft de gloed van het vuur (Heilig Misoffer) steeds meer, totdat het tenslotte volledig uitdooft. Intussen wordt jij, arm volk, door altijd nieuwe, grotere en geraffineerd geënceneerde nutteloze papier-vuren in spanning gehouden.

Maar is de gloed in de oven eenmaal helemaal uitgedoofd, zodat daaraan geen papiervuur meer kan worden ontstoken, zul je ontnuchterd, vol schaamte en vertwijfeling inzien dat je bedrogen werd. Zie, Ik heb je tijdig gewaarschuwd.

Wee – wee – wee

dan jij, priestergeslacht in die dagen van de ontnuchtering van het volk! Jouw priesterbloed zal door de hand van dit in opstand gekomen, vertwijfeld volk worden opgeëist, het zal door de straten stromen tot in jullie Kerken. Bidt, dat jullie bloed dan tenminste niet tevergeefs vloeit. Want Ik laat toe dat jullie bloed in die dagen alle smaad en zonde van de wereld af- en wegwassen moet. Zouden jullie in het laatste ogenblik van jullie dood toch nog de gezindheid van berouw en boete kunnen hebben! Dan zou jullie tenminste nog een genadig oordeel ten deel vallen. Maar daarna zal een heel nieuw priestergeslacht opbloeien, priesters vol kinderlijk brandende en ijverende harten voor hun GOD en Heer.



Nu komt het einde van deze tijd!

Je zult gelouterd worden, Mijn volk, tot de laatste cent is betaald. De beproevingen die je treffen, zullen groot en zwaar zijn en steeds groter en zwaarder worden. Buitengewone dingen zullen in Kerk en wereld gebeuren, zodat jullie in onzekerheid en vertwijfeling zullen schreeuwen. Dan zullen jullie Mijn Lichten (begenadigden), die er tot nu toe waren, zoeken toch zal Ik hen het volmaakte licht ontnemen! Ik zal toelaten dat Mijn begenadigden, die er tot nu toe waren, verkeerde verklaringen zullen afleggen. Zo zullen jullie ten slotte naar hem geleid worden, die Ik voor deze en de nog komende tijd uitverkoren heb. Vele van Mijn begenadigden, die er tot nu toe waren, mogen zij ook eens de rijkste vruchten hebben voortgebracht, zullen van Mij afvallen en tot werktuigen van Satan worden. Zij zullen vele vromen misleiden, wat reeds ten dele gebeurd is. (b.v. Palmar).

De voor een korte tijd heel kleine schare, die zich om Mijn uitverkoren Zwaard-Bisschop schaart, zal een tijd lang de heilige Mysteries op de meest eenvoudige wijze moeten vieren. Ik zal niet op de armzaligheid waarin zij moeten leven letten, maar Mij aan hun brandende harten verblijden.

Mijn uitverkoren kinderen!

Mijn uitverkoren Werktuig, Mijn Zwaard-Bisschop, zal nu al gedwongen zijn wijs te handelen en ten dele zonder herkend te worden moeten werken. Zo zal hij zich, veiligheidshalve, wereldlijk moeten kleden, want er zijn pogingen aan de gang om hem tot zwijgen te brengen. Vertwijfel niet aan hem. Ik heb hem de bekwamheid gegeven, telkens als het nodig is zijn vijanden op een dwaalspoor te brengen. Voor hem is het nu minder de tijd om in het priesterkleed Gods lof te verkondigen, maar veeleer de tijd van de strijd tegen de geheime machinaties van Satan! Zoals Michael zal

hij vaker het priesterkleed met het kleed van zijn huidige opdracht moeten verwisselen.

Jij, Mijn volk, zal sommige dingen als onmogelijk of zelfs als dwaasheid voorkomen, maar de tijd nadert, waarin je dit zult inzien en aan den lijve zult ondervinden.

Prent deze, Mijn woorden, in je hart
en neem ze tot richtsnoer voor je handelen, als je door de komende gebeurtenissen gedwongen wordt tot het nemen van een beslissing.

Zo spreekt de HEER, de Almachtige!

* * *



Zwitzerland

Duitsland

Neuchristen

Hochwang · Zeiterweg 3

D-89335 Ichenhausen

Tel + 49 (0)8223 44 00

Fax + 49 (0)8223 96 24 94

Neuchristen

Bergstrasse 52

CH-9038 Rehetobel

Tel +41 (0)71 877 22 22

Fax +41 (0)71 877 23 79

Nederland

Nieuwe Christenen

Rijksweg Noord 94

NL-6131 CN Sittard

Tel + 31 (0)46 458 09 15

Fax + 31 (0)46 400 71 74

e-mail sb@schwert-bischof.com / nch@neuchristen.com

internet www.schwert-bischof.com / www.neuchristen.com