



stadhouder plaats. Hij droeg het schitterend uniform van de Maltezer ridders. Naast hem stond de snelle pijl in volle tooi van de waardigheid als opperhoofd, daarachter de onder-opperhoofden in prachtige krijgers-kleding. Links van het Altaar hielden de Franse soldaten de erewacht. Rondom op de grote wei verzamelde zich de grote schare van roodhuiden, in hun midden de zeshonderd zegevierende Huronen. Hun tomahawks en messen fonkelden in de morgenzon en op hun hoofden waaiden de prachtige vedertooien in de wind. Ofschoon een groot deel van hen nog niet gedoopt was, woonden ze toch allen eerbiedig en zwiingend de heilige handeling bij. Toen de Priester het Evangelie sprak klonk het bevel van de Franse bevelhebber; tien geweerloperen flitsen op en een knetterend salve rolde over de open plaats. Bij de Heilige Consecratie knielden de trotse krijgers nederig neer en bogen hun hoofd aandachtig voor de HEER van Hemel en aarde.

**Wordt beslist vervolgd!**

Uitgeverij Josef Kral, Abensberg

## Quiz

1. Van welke boom aten Adam en Eva ondanks het verbod?
2. Welke vrouw trouwde Jakob eerst?
3. Hoeveel uren hing JEZUS CHRISTUS levend aan het kruis?

## Info / Actualiteiten

'Als de uiterlijke schoonheid van een mens verminderd, moet de innerlijke schoonheid des te meer groeien. Eerst bevalt men de mens en nadien moet men in alles GOD bevallen.' (Zwaard-Bisschop)

Op 9 maart 2019 werd Andrina Hofmann gevormd en ontving de volgende dag de HEILAND in de Eerste Heilige Communie. Hartelijk gefeliciteerd!

Voor het feest van Pasen wens ik iedereen heel innige vreugde!

Met heel lieve en dankbare groeten,

Quiz-oplossingen: 1. boom der kennis / 2. Lea / 3. drie



NEUCHRISTEN

April 2019

## Maandbrief

### De dagelijkse kruisen

Op zekere dag, toen het kleine kruis dat JEZUS me stuurde mij heel groot voorkwam ..., toen ik eraan dacht wat me nog van het leven overblijft, van het leven van een trappist – hier opgesloten voor altijd – en het me heel lang duurde ..., als ik leed, omdat me de weg moeizaam en lang scheen, toen las ik de volgende woorden in een boek:

'Niets van alles wat een einde heeft,  
is werkelijk lang en groot.'

'Niemand kent je leed, je kruis,  
daarom is het Me zo welgevallig.'

'Lijkt het kruis te zwaar voor je?  
Kijk maar één ogenblik naar Mij.  
Wie van ons beiden lijdt meer?'

(Woorden van JEZUS)

JEZUS vraagt: 'Veelgeliefde ziel, kun je Me daarheen volgen waar Ik naar toe ga?' – In mijn dagelijkse beslommingen, zorgen, ziektes, angsten, in de beoefening van de liefde tot GOD en de naaste kan ik Hem volgen. Hij roept me op het kruis aan te nemen – te dragen, Hem te volgen, want Hij gaat vooruit op de weg naar Calvarie. Hij neemt mijn zonden en die van de hele wereld op zich. Hij draagt de straf voor allen. Laten we onze Redder in Zijn bittere uren niet alleen. Omhelzen wij toch de kleine en grote kruisen, want ze komen direct uit het Hart van JEZUS. Als we wegspringen (= *morren en schelden*), worden ze daarvoor niet lichter. Ik denk hier aan de Apostelen, die na de

# MAANDBRIEF



gevangenneming van JEZUS zijn gevlucht en daarna door angst, slecht geweten, zelfmoordneiging overweldigd werden. Waar waren ze, Zijn vrienden?

Wie op Calvarie uitriep: 'Waarachtig, deze Mens was GODS ZOON!' en daardoor getuigenis aflegde, was de Romeinse hoofdman. De HEILAND verweet Zijn Apostelen niets, toen Hij na Zijn Verrijzenis naar hen kwam. Hij begroette hen allen met Zijn wonderbaarlijke zegen, zoals Hij het zo vaak had gedaan: 'Vrede zij met jullie!' Hij bedoelde zeker niet alleen vrede onder elkaar, maar ook in het hart. Hij zag hun innerlijke toestand. In plaats van hen te berispen, veranderde Hij hun harten in vreugde. Hij hield van hen, ondanks alle fouten. Ook voor hun falen deed Hij enkele dagen tevoren boete aan het kruis. Hij hield nog altijd van ze.

Laten we dat toch niet vergeten als het ons persoonlijk betreft. De paasvreugde kwam in de harten van de Apostelen. Ik wens, dat dit aan ons allen mag gebeuren. Wrok, bitterheid, Niet-kunnen-Vergeven zijn absolute hindernissen, om de paasvrede te kunnen opnemen. Laten we naar JEZUS CHRISTUS gaan en zeggen Hem, dat zoveel onappetijtelijke vlekken op onze ziel zijn en wij Hem zodoende heel treurig hebben gemaakt, omdat wij tegen Zijn Wil handelden. – 'Lieve GOD, wees alsjeblieft niet boos! – Vergeef me en laat alsjeblieft ook in mij de paasvreugde komen.' Biecht – Heilige Communie.

## Catechismus

### De grondwaarheden

Ons heilig geloof bevat zeer veel waarheden, die voorwerp van ons geloof zijn. Niet iedere katholieke christen kent iedere geloofswaarheid afzonderlijk. Als nu iemand denkt: 'Ik geloof alles wat de katholieke Kerk leert wat me moeten geloven', zo kan hij ook zalig worden, indien hij geen gelegenheid heeft, de afzonderlijke geloofswaarheden te leren. Maar bepaalde waarheden moet ieder mens, die rationeel kan denken, afzonderlijk uitdrukkelijk weten en geloven. Wij noemen ze de grondwaarheden:

Eén GOD is in drie Personen: VADER, ZOON, HEILIGE GEEST. GOD heeft alles geschapen, behoudt en regeert de wereld.

De ZOON van GOD is voor onze verlossing mens geworden en aan het kruis gestorven.

GOD beloont het goede en bestraft het kwaad.

Eeuwige zaligheid of eeuwige verdoemenis zal het onherroepelijk lot van de onsterfelijke ziel zijn.

De vier laatste dingen: Dood, Oordeel, Hemel, Hel.

Deze waarheden heten grondwaarheden omdat ze het fundament van het hele christelijk leven zijn. Ze zijn de grondpijlers waarop je christelijk leven rust. Men kan ze ook hoofdwaarheden of basisleer van het heilig geloof noemen.

Beschouw eens een kerk. Hoe mooi en machtig staat ze er! Wat is ze van binnen mooi ingericht met haar altaren, beelden, schilderijen en vaandels! Maar toen de kerk werd gebouwd, moest men eerst een diep fundament graven en er grote stenen in doen, opdat een stevig fundament ontstond, waarop zich dan pas het hele gebouw kon verheffen.

Zo lijkt ook ons geloof op een kerk. Zoals er in de kerk mooie voorwerpen zijn, zo zijn er ook in het gebouw van het christelijk geloof allerlei heilige leren. Maar opdat het gebouw van het geloof vast staat, is een vaste bodem noodzakelijk. En dit fundament bestaat uit de grondwaarheden. Op deze fundamentele leren staan alle andere leren van de katholieke Kerk.

## kinderboek

Vervolgverhaal

### De zoon van het witte opperhoofd

#### Lieve kinderen

Op een wei voor het dorp was een Altaar opgesteld. Daar vond de Heilige Mis plaats. Pater Daniel wilde ondanks zijn wonden en uitputting zelf de Heilige Mis vieren, hoewel meerdere medebroeders toegesnelde waren, om deze dag bij hem door te brengen. De twee jonge vrienden ministreerden samen. Ze waren zover hersteld, dat ze niet meer moesten liggen. In de vroege morgen kwam de feestelijk gestemde gemeente samen voor de plechtigheid. Voor het Altaar nam de