

was vaderlijk en moederlijk. Toen heeft GOD van de mens het moederlijke weggenomen en er Eva van gemaakt. Zo waren het Adam en Eva. – Vrouwen, jullie moeten je gewoon in de Moeder van GOD verplaatsen. Handelt zoals zij, ik bedoel in het hart.

### Hebben jullie al geleden voor de mensheid?

Ben ik het Werktuig van JEZUS CHRISTUS, dan kan het mij nauwelijks beter gaan dan Hem. Voordat jullie mij willen corrigeren, vraag ik jullie: 'Hebben jullie al geleden voor de mensheid? Hebben jullie al pijn doorgemaakt, omdat de mensheid zich zo van GOD losmaakt?' Ik weet immers niet, hoeveel GOD mij geeft, ik kan maar één ding zeggen: Als ik me in deze pijn verdiep, is in mij een bovenmenselijke pijn, die ik alleen met de genade van GOD kan uithouden! Maar GOD heeft me iets gegeven en dat past helemaal niet bij een fanaticus: Ik heb humor en dat is mijn sloopje, waarmee ik over de stinkende smurrie van de zondigheid kan varen. Amen!

Uittreksel preek van 11 september 2016



Schwert-Bischof  
JESU CHRISTI

**Weest gezegend door de  
Drievuldige GOD,**

**de + VADER en de + ZOON  
en de + HEILIGE GEEST. Amen!**

*Schwert-Bischof*  
JESU CHRISTI  
*sb.*



### Heilige Eucharistie Priesterschap

Mijn welbeminden! Wat wordt de Heilige Schrift tegenwoordig toch vervormd weergegeven, anders uitgelegd, zoals het iedereen het beste bevalt; zelfs door de theologen. Als GOD spreekt dan is het helder en duidelijk. Nu zal ik weer moeilijkheden krijgen met de protestanten en gereformeerden. Maar ik kan niet zó praten zoals het jullie bevalt, want ik spreek niet volgens mijn verstandelijk vermogen, ik spreek wat de HEILAND tegen me zegt en laat zien; wat Hij te weten geeft.

CHRISTUS verzamelde voor Zijn verschrikkelijk lijden en sterven Zijn Apostelen om een tafel. Daar begint het al met de verkeerde weergave. Er werden daarvan allerlei afbeeldingen geschilderd – alles goed bedoeld –, prachtige bankjes waar ze op zaten, sommigen zelfs op de grond. Maar zo was het niet. Het was een heel mooie, voorname zaal, waar geen stoelen in stonden maar ligbanken. Staat er niet geschreven: 'Johannes lag aan Zijn zijde'? Het was de gewoonte van de Romeinen liggend te eten. Een traditionalist liet me een prent zien, waarop de HEILAND de op de grond knielende Johannes een witte Hostie in de mond legt en zei: 'Ziet U, zo doet men het!' Maar de HEILAND had helemaal geen Hosties, maar een stuk brood waarvan Hij heeft afgebroken. Afgemeten stukken voor in de mond afbreken zou daar niet gemakkelijk geweest zijn. Neen, JEZUS legde de stukken brood in de hand van de Apostelen. – Zeker, de handen moeten schoon en de tanden gepoetst zijn. Arme HEILAND, die daar naar binnen moet! En vooral op het hart komt het aan!

---

## Waarachtig Lichaam en Bloed van JEZUS CHRISTUS

Wie tegenwoordig naar de officiële kerk gaat zou aan de Priester moeten vragen: 'Geloof U dat na de Consecratie de levende HEILAND er in Vlees en Bloed is?' Als hij zegt: 'ja!' of 'natuurlijk!' dan zou men misschien kunnen vragen: 'Waarom behandelt U Hem zo, dat men helemaal niet merkt wie U in de handen heeft?' Zelfs als de Priester in dood-brengende zonde is, kan hij geldig consacrerend indien hij gelooft wat hij doet. Want niet de Priester consacreert, maar de HEILIGE GEEST consacreert door de gewijde Priester.

## Geen intercommunie

Waarom geen intercommunie? Omdat alleen de christenen met de zeven Sacramenten, bijv. de katholieken, orthodoxen ... geldige wijdingen hebben en eraan geloven, dat na de Consecratie de hostie en de wijn waarachtig Lichaam en Bloed van JEZUS CHRISTUS zijn, maar waar de andersgezinde christenen alleen maar de geestelijke kracht van GOD in zien. De HEILAND persoonlijk in Lichaam en Bloed kan ik toch niet aan iemand geven, die niet gelooft dat het de levende HEILAND is! Daarom geen intercommunie!

## Uitreiking van de Communie alleen door Gewijden

Het is niet door GOD gewild dat leken de Communie uitdelen. Ik zeg het woord "leken" niet geringschattend, maar ik bedoel daarmee personen, die niet op de trappen naar het Priesterambt staan. De predikantes in de evangelische kerk kunnen de hosties uitdelen, want deze zijn immers niet de HEILAND in Lichaam en Bloed. Dan speelt het ook geen rol wat ze ermee doen. Als men een evangelische kerk binnengaat voelt men ook een kracht. Dit is het christelijk gebed wat ze hebben, maar het is niet de HEILAND in Vlees en Bloed, zoals het bij ons katholieken is als de Priester gelooft.

Toen ik vroeger eens de Communie voor de gelovigen uitreikte, voelde ik de HEILAND in de Hostie als klein Kind en moest plotseling voelen, hoe Hij een afwerend gebaar maakte. Ik zei: 'HEILAND, ik kan

er niets aan doen; hij is een verborgen zondaar, ik mag het niet ont-hullen. Ik moet Jou aan hem geven. Geef mij de pijn en help hem dat hij komt biechten.' Wanneer iemand met een dood-brengende zonde naar de communiebank komt, maar de gemeenschap weet het niet, moet ik hem de Communie geven zoals de HEILAND aan Judas Iskariot, maar zoiets doet vreselijk pijn. Na afloop zou ik de persoon bij me moeten laten komen en verklaren: 'Alsjeblieft, kom niet meer naar de communiebank, voordat het niet in orde is gemaakt.' Dan doe ik mijn best, dat hij het inziet en biecht.

## Vrouwen als Priesteressen?

Beste vrouwen, weten jullie wie de grootste in de Hemel is? Maria, de Moeder van onze HEER! GOD is namelijk niet een GOD van de doden of slapenden, maar een GOD van de levenden. Als CHRISTUS de vrouwen tot Priesteressen had willen maken, dan zou Hij heel zeker als Eerste Zijn Moeder daarvoor hebben uitgekozen. Hij wil dat wij, Priesters, tweede Christussen zijn – lieve deugd, maar zo wil Hij het! Wij moeten tweede Christussen zijn – en dat zijn mannen. Hij wilde de sterkte van GOD ook lichamelijk laten zien, ofschoon vrouwen soms geestelijk veel sterker kunnen zijn dan mannen. En omdat CHRISTUS niet meer in Zijn menselijk Lichaam op aarde loopt moeten wij, Priesters, in Zijn Naam de wereld ingaan.

Het heeft nog andere redenen. Stellen jullie je voor, een Priesteres is in de biechtstoel en een man gaat bij haar biechten. Jullie weten immers, er zijn zulke en andere mannen; zulke, die hun seksuele lusten en zonden die ze hebben begaan biechten en er tenslotte nog vreugde aan hebben, als ze dit aan een vrouw kunnen vertellen. Er zijn nog veel meer redenen. Hopelijk leren de mannen het ook nog, dat vrouwen met het hart denken. Een man handelt eigenlijk meer met verstandelijke logica, een vrouw met de logica van het hart. Tegenwoordig is het ook al vermengt. Een vrouw, hetzij getrouwd of niet, hetzij meisje of bejaarde vrouw, heeft steeds moederlijkheid in zich. De eerste mens is naar GODS evenbeeld geschapen, want GOD zei: 'Naar Mijn evenbeeld wil Ik de mens scheppen!' Maar GOD is noch man noch vrouw, maar vaderlijk en moederlijk. En deze eerste mens

---