



Verschrikkelijke treurigheid van vele Engelen

Mijn welbeminden, wat zou het tegenwoordig zo belangrijk en nodig zijn de Engelen te vereren – ze te betrekken in ons dagelijks leven, hetzij Paus, straatveger of clochard. Iedereen heeft een persoonlijke Engelbewaarder. Hij staat zonder onderbreking bij je, of je braaf bent of zondigt. Wat zou je zeggen als je bij een grote schare mensen ook hun Engelbewaarder zou kunnen zien? Een verschrikkelijke treurigheid is daar bij vele Engelen te zien. Ze huilen weliswaar niet zoals wij, mensen, maar ze tonen zich zo aan ons, "aardelingen". Als GOD me soms de ogen opent om de zielstoestand van de mens te zien, mijn welbeminden, daar zijn zoveel mensen bij wie hele flarden vlees aan het lichaam ontbreken, zodat men meer de skeletten dan de lichamen kan zien – dode ogen – gaten in plaats van ogen – gewoon schokkend! Daarom vereert jullie Engelbewaarder, spreekt met hem, bereidt hem vreugde! Hij zal jullie in alle gevaren en verzoeken helpen, zodat jullie er gesterkt uit komen. Amen!

Uittreksel preek feest "Alle heilige Engelen" op 26 juli 2009

De heilige Engelen Trouwe Dienaren Gods

Mijn welbeminden, ter gelegenheid van de feestdag van alle Engelen weest hartelijk gegroet! Volgens de leer van de Kerk worden de heilige Engelen in negen koren voorgesteld. Maar jullie mogen niet vergeten dat de Hemel zich steeds naar het beperkte bevattingsvermogen van de mens openbaart. Toen ik er eens over nadacht zei de HEILAND tegen mij: 'Ik heb een religie voor mensen gemaakt. Een religie die jullie met jullie menselijk denken kunnen begrijpen.' – Zou de mens de Hemel zo kunnen zien zoals hij is, hij zou in duizend stukken versplinteren! Of als hij goed van hart is, zou hij van vurig verlangen en liefde tot GOD niet meer op de aarde kunnen leven. Maar zou hij in dood-brengende zonde zijn en de Hemel zien, zou hij ogenblikkelijk in de verdoemenis storten, zo angst-aanjagend zou de Hemel voor hem zijn.

De negen koren der Engelen

In het eerste koor zijn de Serafijnen.

Ze hebben zes vleugels en gloeien van het vuur extatische liefde tot GOD, die hen onophoudelijk "Heilig, heilig, heilig!" laat zingen. Hoewel ze de hoogste kennis bezitten, is het kenmerkende aan hen toch hun liefhebben.

De Cherubijnen in het tweede koor

zijn in staat GOD te zien en te erkennen en hun wijsheid verder te geven. Zo zijn ze de gevers van kennis. Terwijl de Serafijnen de "Veelvleugeligen" zijn, zijn de Cherubijnen de "Veellogigen", omdat ze GOD, het eerste principe van alle kennis, direct schouwen.

Over het derde koor, de Tronen,

weten we uit de Heilige Schrift niets anders dan de Hebreeuwse Naam "Ophanim". Men zou aan de weerschijn van de gerechtigheid van GOD kunnen denken, die in het beeld van de troon van de heerser tot uitdrukking komt. Zo brengen ze Gods gerechtigheid naar de mensen.



Schwert-Bischof
JESU CHRISTI

Weest gezegend door de
Drievuldige GOD,

de + VADER en de + ZOON
en de + HEILIGE GEEST. Amen!

Schwert-Bischof
JESU CHRISTI
sb.

Het vierde koor, de Heerschappijen,

regelen de plichten van de onder hen staande Engelklassen, behoren daarmee nog niet tot de eigenlijke Engelen van dienst, maar nemen in zelfstandige leiding de goddelijke plannen over, zoals een bouwmeester de plannen van de architect, zonder daarbij zelf mee te helpen.

De Machten van het vijfde koor

zorgen voor de uitvoering van de plannen van de Voorzienigheid. Hen zou ook de beweging van de hemellichamen en de bemiddeling van energie aan de natuurkrachten toevertrouwd kunnen zijn. Tot hen schijnen die Engelen te behoren, die over de zuiver lichamelijke dingen geplaatst zijn. Door hun diensten gebeuren ook de wonderen en ze schenken liefvalligheid en onbevreesdheid.

In het zesde koor zijn de Krachten

Ze zijn vol dynamische energie en zorgen ervoor, dat de plannen van de goddelijke Voorziening ongehinderd tot uitvoering komen. Door hun onwrikbare moed in alles wat ze volbrengen, wijzen ze op GOD, de bron van alle kracht. Dionysios veronderstelt dat het aan hun weerstand te danken is dat de demonen niet allang de wereld beheersen.

De Vorstendommen in het zevende koor

nemen de volkeren en grote steden op aarde in bescherming. Ze bewerken het ontstaan van politieke rijken en de overgang van het ene rijk naar het andere. Door hun leidinggevende kracht geven ze een voorbeeld voor het handelen van de regering volgens de hoogste principes en ze instrueren de heersers over de juiste regering.

In het achtste koor zijn de Aartsengelen.

Ze zijn de boden die de goddelijke besluiten overbrengen. Zo gelden ze als de belangrijkste bemiddelaars tussen GOD en die mensen, die voor het welzijn van velen verantwoordelijk zijn.

Onze Engelbewaarders vinden we in het negende koor

Ze zijn de mens het meest nabij en brengen ieder afzonderlijk, hetzij arm of rijk, verlichting en wijsheid over. Samen met de Aartsengelen zijn ze ook de wakers over alle fysieke dingen.

Uittreksel van Dionysios

Aanroeping van de Engelen bij de priesterwijding

In de liturgie van de priesterwijding hebben we een litanie tot de heilige Engelen toegevoegd. Omdat dit een goede leer over de heilige Engelen is, wil ik ze jullie voor de geest halen:

‘Heilige Engelbewaarder van deze uitverkorene, ik ben blij voor jou om deze uitverkiezing. Alsjeblieft, bescherm hem steeds en leidt hem tot priesterlijke heiligheid!

H. Aartsengel Michaël, leidt en verdedig hem altijd zegerijk tegen Leviathan, de boze geest van de hoogmoed!’

H. Aartsengel Gabriël, leidt en verdedig hem altijd zegerijk tegen Mammon, de boze geest van de gierigheid en het winstbejag!

H. Aartsengel Raphaël, leidt en verdedig hem altijd zegerijk tegen Asmodeus, de boze geest van de onkuisheid en zedeloosheid!

H. Aartsengel Uriël, leidt en verdedig hem altijd zegerijk tegen Balberit, de boze geest van de toorn en het ongeduld!

H. Aartsengel Yehudiel, leidt en verdedig hem altijd zegerijk tegen Beëlzebub, de boze geest van de nijd en afgunst!

H. Aartsengel Sealtiel, leidt en verdedig hem altijd zegerijk tegen Belfegor, de boze geest van de dronkenschap en onmatigheid!

H. Aartsengel Baraquel, leidt en verdedig hem altijd zegerijk tegen Asterot, de boze geest van de traagheid en religieuze onverschilligheid!

Alle heilige Serafijnen, leert hem de aanbidding van GOD uit zuivere liefde!

Alle heilige Cherubijnen, leert hem de strijdvaardigheid tegen alle verzoeken!

Alle heilige Tronen, leert hem de deugd van de voortdurende opoffering!

Alle heilige Heerschappijen, helpt hem in geheel zijn priesterlijke leren!

Alle heilige Krachten, schenkt hem de macht over de zielen en tegen de boze geesten!

Alle heilige Vorstendommen, leert hem het smekende alsook verzoenende gebed!

Alle heilige Machten, leert en spoort hem aan, de genadeschat heel rijkelijk en altijd aan Kerk en volk uit te delen!

Alle heilige Aartsengelen, leert hem, een waakzame bewaker te zijn tegen alle machinaties van Satan en een ijverige verdediger te worden voor het goede!

Alle heilige Engelbewaarders, leert hem, een goede hoeder van de aan hem toevertrouwde zielen te worden!

En jij, heilige Engel van GOD, die vandaag tot Priesterengel van deze uitverkorene geroepen werd, vraag ik: Begeleide hem altijd in de toekomst en vervang en vervolmaak zijn gehele priesterlijke inzet, opdat ze GOD welgevallig is!’

Toen ik tijdens een van mijn eerste Heilige Misoffers vergat het water en de wijn te zegenen, wat mij voor het moment radeloos en onrustig maakte, zei de HEILAND geruststellend: ‘Je Priesterengel heeft het al gezegd!’ Zo staat de Priesterengel de Priester bij. Daarover was ik natuurlijk heel dankbaar.
